

# 起来！ 不愿做奴隶的人们

## 70 ÅR – DER ER GRUND TIL AT FEJRE VENSKABET MED KINA



Kina fejrede 70-året for Folkerepublikkens grundlæggelse 1. oktober 2019. Og det er der god grund til, uanset hvordan man betragter perioden. 70 år er også lang tid i Kinas historie, trods de mange referencer til flere 1000-årige aner, som peger bagud til Qin-dynastiet.

De fremskridt, som de 70 år har budt på, er uomtvistelige, også hvis man tager omkostningerne i betragtning: Analfabetisme er udryddet, kvinder har fået reelle rettigheder, og en omsiggribende fattigdomsbekæmpelse har succes. Endelig har Kina omsider genfundet den plads i verden, der tilkommer en nation, som repræsenterer en femtedel af jordens befolkning på et areal på størrelse med USA's.

Folkerepublikken er det moderne Kina, opstået af den splid, som landet gennemgik

efter det sidste dynastis fald i 1911. Det hyl-der moderniteten og samlingen af nationen på godt og ondt og ser sig som garanten for genopretningen efter de 100 års ydmygelse. En ydmygelse, der tog sin begyndelse med opiumskrigene.

Men hvorfor er der grund til at fejre Folkerepublikkens 70 år? Det simple svar er, at landet har opnået en fremgang og vækst, der har løftet et af verdens virkelig fattige lande ud af fattigdommen og ind i det 21. århundrede som en accepteret og ligeværdig part i det internationale samfund. Men den vækst og fremgang bekymrer selvfølgelig de nationer og folk, som tidligere har ment at have monopol på værdier, ret og vrang, både universelt og politisk. Først og fremmest er man nok uenig i måden at konfliktløse på, både internt og eksternt.

Det har været en lang rejse for Kina med mange eksperimenter men også en vilje og et mod til at prøve nyt, hvilket vi nu ser resultatet af: verdens næststørste økonomi. Man eksperimenterer fortsat, og vejen frem er kinesiske løsninger til Kina, hjulpet på vej af inspiration fra omverdenen. Man oplever en stigende selvsikkerhed, både hos den enkelte borger og fra den kinesiske stat.

Det er sådan noget, man fornemmer, når man kommer i Kina og nyder samvær – på kinesiske betingelser.

At lære kinesisk i Kina i 1990'erne førte mig ind i Kina, og jeg har været der regelmæssigt lige siden, i kortere og længere perioder. Job, og i det hele taget det at have haft berøring med Kina over så lang tid, har i nogle